## "Ινδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου, Ὠ καὶ Παλαιέ, καὶ δι' ἀνθρώπους Νέε.

Στις 1 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους. Για την περίπτωση αυτή, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει στον Συναξαριστή του:

«Πρέπει να ηξεύρωμεν, αδελφοί, ότι η του Θεού αγία Εκκλησία εορτάζει σήμερον την Ινδικτιώνα, διά τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Διά τούτο και κοντά εις τους παλαιούς Ρωμάνους πολλά ετιμάτο αυτή εξ αρχαίων χρόνων. Ινδικτιών δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή ορισμός. Και δεύτερον εορτάζει ταύτην η Εκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν, επήγεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Ιουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το Βιβλίον του Προφήτου Ησαΐου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ΄). Το οποίον Βιβλίον ανοίξας ο Κύριος, ω του θαύματος! ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου κεφαλαίου του Ησαΐου, εις το οποίον είναι γεγραμμένον διά λόγου του τα λόγια ταύτα: «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Αφ' ου δε ανέγνωσεν ο Κύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, εσφάλισε το Βιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα καθίσας, είπεν εις τον λαόν «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία». Όθεν ο λαός ταύτα ακούων, εθαύμαζε διά τα χαριτωμένα λόγια, οπού εύγαινον εκ του στόματός του, ως τούτο γράφει ο αυτός Ευαγγελιστής Λουκάς (αυτόθι).

Είναι δε και τρίτη αιτία, διά την οποίαν η Εκκλησία του Χριστού κάμνει σήμερον ενθύμησιν της Ινδίκτου, και εορτάζει την αρχήν του νέου χρόνου: ήγουν, ίνα διά μέσου της υμνωδίας και ικεσίας, οπού προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη, γένη ο Θεός ίλεως εις ημάς, και ευλογήση τον νέον χρόνον, και χαρίση τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα σωματικά αγαθά. Και ίνα φωτίση τας διανοίας μας, εις το να περάσωμεν όλον τον χρόνον καθαρώς και με αγαθήν συνείδησιν, και εις το να ευαρεστήσωμεν τω Θεώ, με την φύλαξιν των εντολών του. Και ούτω να τύχωμεν των εν Ουρανοίς αιωνίων αγαθών».



# GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF CANADA ST. GEORGE'S GREEK ORTHODOX CHURCH OF TORONTO EAAHNIKH OP $\Theta$ O $\Delta$ O $\Xi$ O $\Sigma$ EKK $\Lambda$ H $\Sigma$ IA A $\Gamma$ IOY $\Gamma$ E $\Omega$ P $\Gamma$ IOY

**ESTABLISHED IN 1909** 

115 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO M5B 1Y2 TEL: 416-977-3342

office@stgeorgestoronto.org - www.stgeorgestoronto.org

V. Rev. Fr. Tom De Medeiros



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Κυριακή	7	<b>Β΄Ιώαννου -</b> Όρθρος Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Δευτέρα	8	<b>Γενέθλιον της Θεοτόκου</b> -Όρθρος, Θ. Λειτουργία	8:45-10:30 π.μ.
Κυριακή	14	Β'Ιώαννου - 'Υψωση Τιμίου Σταυρού	
		Όρθρος Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
Κυριακή	21	<b>Δ' Μαρκου</b> - Όρθρος Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
		Μνημόσυνο γιά τούς Δωρητές & Ευεργέτες της Εκκ	κλησίας μας
Κυριακή	28	<b>Ε' Λουκα</b> - Όρθρος Θεία Λειτουργία	8:45-11:30 π.μ.
		Υποδοχή ομάδας Μελέτης Αγίας Γραφής	

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

~~~~~~

| Κυριακή | 5  | <b>ΣΤ΄ Λουκα</b> -Όρθρος, Θεία Λειτουργία   | 8:45-11:30 π.μ. |
|---------|----|---------------------------------------------|-----------------|
| Κυριακή | 12 | <b>Ζ΄ Λουκα</b> -Όρθρος, Θεία Λειτουργία    | 8:45-11:30 π.μ. |
| Κυριακή | 19 | <b>Η΄Λουκα -</b> Όρθρος, Θεία Λειτουργία    | 8:45-11:30 π.μ. |
| Σάββατο | 25 | <b>Ψυχοσάββατο -</b> Όρθος, Θεία Λειτουργία | 8:45-11:00 π.μ. |
| Κυριακή | 26 | Θ΄Λουκα - 'Ορθος, Θεία Λειτουργία           | 8:45-11:30 π.μ. |
|         |    | Αγίου Δημητρίου, Δοξολογία 28ης Οκτωβρίου   |                 |

### HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF SEPTEMBER 2025

| Sunday | 7  | 2nd Sun. of John-Orthros, Divine Liturgy         | 8:45-11:30 a.m. |
|--------|----|--------------------------------------------------|-----------------|
| Monday | 8  | Birth of Theotokos-Orthros, D. Liturgy           | 8:45-10:30 a.m. |
| Sunday | 14 | Exaltation of the Holy Cross-Orthros, D. Liturgy | 8:45-11:00 a.m. |
| Sunday | 21 | 4th Sun. of Mark - Orthros, Divine Liturgy       | 8:45-11:30 a.m. |
|        |    | Memorial for the Donors and Benefactors of our   | church          |
| Sunday | 28 | 5th Sun. of Luke - Orthros, Divine Liturgy       | 8:45-11:30 a.m. |
|        |    | Welcoming of Bible study group                   |                 |

~~~~~

## **HOLY SERVICES FOR THE MONTH OF OCTOBER 2025**

| Sunday   | 5  | 6th Sun. of Luke- Orthros, Divine Liturgy  | 8:45-11:30 a.m. |
|----------|----|--|-----------------|
| Sunday   | 12 | 7th Sun. of Luke - Orthros, Divine Liturgy | 8:45-11:30 a.m. |
| Sunday   | 19 | 8th Sun. of Luke - Orthros, Divine Liturgy | 8:45-11:30 a.m. |
| Saturday | 25 | Saturday of Souls-Orthros, Divine Liturgy  | 8:45-11:00 a.m. |
| Sunday   | 26 | 9th Sun. of Luke -Orthros, Divine Liturgy  | 8:45-11:30 a.m. |
|          |    | St Domotries DOVOLOGY OCT 29               |                 |



#### THE INDICTION - LET TIME BEGIN

Every year on September 1<sup>st</sup>, the Holy Orthodox Church celebrates the feast of the Indiction, the first day of the new Church year. The word "indiction" means "a proclamation," and its origins can be found in the Roman Empire. September 1st in the Roman Empire marked the beginning of the fiscal year, and the Emperor would make a proclamation on that day with the aim of facilitating the tax collections.

But even earlier than this, the beginning of September was seen as the beginning of a New Year for the Hebrew tribes. It was a time when harvests for the year were collected and stored, and trumpets were sounded and prayers given in thanksgiving to God for the past year's harvest, and they prayed to God to bless the winter months ahead. So, the Hebrew civil year, as we read in the Book of Exodus, begins in September.

There is, however, a deeper spiritual meaning to the feast of the Indiction. On this feast, the Church, through the hymns, the prayers, and Scripture readings, draws us to reflect on how we, as Orthodox Christians, view time in relation to our spiritual life and our salvation.

Before the coming of Christ, most of humanity saw time as something cyclical. Certainly the Greeks saw the world this way. The seasons change in a round of cycles, people are born, grow old, and pass away. The sun rises and sets. And all of this in perpetuity, with no necessary beginning and no necessary end. It was not generally thought that history had an end - that it was going somewhere. Yet with the coming of Christ and the spread of Christianity, the world began to see things differently. Indeed, time does have a beginning, and history certainly does have an end. And not only does history have an end, but it has a purpose as well! Time has a purpose, as well as a meaning. As Christians, we know that all will end in the Last Judgment and the Resurrection. Jesus will return, the dead will be raised, and we will enter into a new existence. We will enter into eternity.

God sent His Son in time to redeem the time, and to bring us to salvation. And so time matters, and has been given to us for our salvation - to make use of it in order that we might draw closer to God. It is for this reason why we have times and seasons for feasts and fasts, so that we may redeem the time and participate in "this acceptable year of the Lord." And each moment, and each minute, is important and not to be wasted. This moment has meaning because time has meaning. This moment has purpose because time has purpose. Will I use this moment to draw closer to God, and thus draw closer to eternal life in Christ? And when our time is up, will we find ourselves in the Kingdom? Or will we find ourselves in the outer darkness due to our own choosing.

In our modern days, we have more and more of everything, yet we always complain that we have don't have enough time. Do we really use our time wisely? Do we "redeem the time," sanctifying it and offering it to the Lord in thanksgiving and gratitude? Do we do good works, help our friends and family, or work on sorting out our differences? Or do we waste our time in mindless distractions, which many times are no further than an arm's length away? Is our time eaten away by cares of this world, with no thought of our real intended eternity - the Kingdom of Heaven. Let us not waste time, and today, let us make a good beginning. Let us consider the words of Solomon in the book of Ecclesiastes (3:11): "God has made everything beautiful in its time, and He put eternity in our hearts in such a way that we cannot understand all He has done from beginning to end." May we all strive every minute to love God and to fulfill His Will.